



Meester Roel stopt bij de schoolpoort.

Hij wipt van zijn motor.

De bel rinkelt.

Meester Roel loopt door de poort.

Borst vooruit.

Kin omhoog.

Hij stapt en hakt.

Bonk, bonk, bonk!

Hij zwaait met zijn armen.

Als een soldaat.

Lange laarzen.

Leren pak.

Helm onder de arm.

Rammel-ketting op zijn borst.

Halsband met pinnen.

Boze blik.

Scherpe pieken op zijn kop.

‘Mijn eerste dag in de klas,’
snuift hij.

‘Ik laat mij niet doen.’

Op het plein staan de kinderen
bij hun juf of meester.
Een eerste schooldag is best lastig.

Bij één rij staat niemand.
'Mijn klas.'
Meester Roel gaat er heen.
Bonk, bonk, bonk!
De kinderen schrikken.
'I... i... is dat de nieuwe meester?'
'Wat een griezel!'
'Eèèiik! Een terrorist!'
'Rennen!'

Als hazen stuiven de kinderen uiteen.
Ze klimmen, springen en duiken weg.
De glijbaan. De boom.
Het klimrek. De zandbak. De WC.
Weg van die boze egel!



'Terug! Nu!

Of de straf zal niet mals zijn!

Meester Roel stampet met zijn voeten.

Bonk, bonk, bonk!

'IN DE HOEK!
1000 WOORDEN STRAF!
10000 SOMMEN!
ALLEEN IN
HET BEZEMHOK!'

De ketting van meester Roel rammelt.

Zijn pieken wiegen op zijn kop.

Zijn ogen spuwen vuur.

Het haalt niets uit.

Niemand beweegt.

Niemand durft.

