

Bij de schoolpoort wacht Hendrik hem op.
'Geef me je knikkers!' roept hij. 'Of je mag er niet in!'
Nico's keel zit dichtgeschroefd.
Bedremmeld geeft hij Hendrik al zijn knikkers,
één voor één.

Ach, kon hij maar toveren.





Dan was hij Super Nico,
ongelooflijk groot en ongelooflijk sterk!

Hij zou Hendrik een-twee-drie beetgrijpen
en vastbinden.