



'Nou, bedankt,' zei Slak en ze gleed ervandoor.
Balthazar bleef alleen achter. Ooit leek erg veel op daarnet.
Ik ga gewoon door, dacht Balthazar.
Ik wandel ooit voorbij.

Nu is het ooit, dacht Balthazar
en hij keek nieuwsgierig om zich heen.



Voor een hek stond hij stil.
Aan de andere kant stond een schaap.
Het begroef zijn neus in het malse gras.
Dat is een idee, dacht Balthazar en hij deed hetzelfde aan zijn kant.

Toen hij klaar was met eten, voelde hij zich beter.
Is het nu nog ooit, of is het al voorbij? vroeg hij zich af.
Morgen vraag ik het aan het schaap.