

'Kom op,' zegt Bros.
'Soms gaat het mis.
Dat kan geen kwaad.
Maak nog een taart.
Die wordt vast goed.
Goed en zoet!
Want geen dier bakt taart als jij!
Gem bloost.
Ze veegt een traan uit haar oog.
'Je bent lief, Bros,' lacht ze.
'Ik ga weer aan de slag!'
Das zegt dag.
Lap wipt weg.
En Bros gaat weer naar huis.



Ik ga naar mijn boek, denkt Bros.
Naar mijn held
en mijn draak en mijn veld.
Bros holt.
Plots zit er een lied in zijn kop.
Hij straalt en zingt.

*ik lees een boek
van een draak in een wei.
joep-ti-doep
het maakt mij blij!
joep-ti-doep
joep-ti-doep,
ik lees
een heel fijn boek!*





In zijn hol streeft Bros het boek.
 Hij zucht: 'Je bent er nog.
 Jij wacht op mij.
 Nu lees ik voort!'
 Bros leest met zijn tong uit zijn mond.
 Elk woord proeft als snoep.
 Hij wil meer en meer.
 Wat doet de held?
 Doodt hij de draak?
 Hoe loopt het af?
 Beer Bros voelt vuur in zijn buik.
 Dit boek is goed.
 Heel erg goed!

