

Het is nacht en doodstil in het Manenwoud.
Vijf heksen liggen bij de grote vijver heerlijk te
baden in het maanlicht. Plotseling wordt de rust
verstoord. Heks Lupine zoeft door de lucht.
Ze moppert en geeft af en toe een boze mep op
haar bezem.



Met veel lawaai landt Lupine naast de vijver.
'Welkom in Heksenhove! Je hebt een hele
dierentuin bij je!' roepen de heksen vrolijk. Maar
Lupine heeft geen zin in vrolijkheid.
'Ik ga nooit meer naar huis,' roept ze. 'Ik blijf
niet bij Silene wonen. Ze doet net alsof ik nog
een baby ben. Alsof ik helemaal niets kan. En ik
kan ontzettend veel! Ik kom bij tante Belladonna
wonen.'

