



Limosella heeft een heerlijke taart gebakken.
Belladonna haalt diep adem en blaast de honderd
kaarsjes uit.
‘Tijd voor je cadeau!’ roept Malva. ‘Eeuwen zul je
leven!’ zingen de anderen.
Ze kijken gespannen toe terwijl Belladonna haar
cadeau uitpakt. Die schrikt heel erg: een bezem!
Ze krijgt het warm en koud tegelijk. Belladonna
wil helemaal geen bezem. Ze houdt niet van
vliegen. Ze kan niet eens vliegen!
‘Wind je niet op, meid. Straks krijg je je eerste
vliegles,’ zegt Malva kordaat.