

‘Wat een mooie bloemen,’ zegt Fleur ‘en ze ruiken heerlijk.’  
Berre sluit zijn ogen.  
Hij snuift de geuren op en voelt de lentekriebels in zijn buik.

Berre en Fleur genieten van dezelfde dingen.  
Ze delen hun kleine, maar ook hun grote geheimen.  
Ze houden van praten, maar ook van stil zijn.

Berre en Fleur zijn al vele jaren de allerbeste vrienden.







Het is een prachtige lentedag geweest.

De avond valt. Het is tijd voor Fleur om naar haar eigen huisje te gaan.

Morgen verras ik Berre met een lekker ontbijt, bedenkt ze.

We kunnen in de tuin gaan zitten, tussen de bloemen.

Dat zal Berre vast heel leuk vinden!



's Morgens doet Fleur  
boodschappen.  
Ze koopt stokbrood,  
kaas en melk.  
En ook wat fruit voor Berre.  
Hij is dol op aardbeien en  
drinkt graag een glas  
sinaasappelsap.



Fleur rijdt naar het huis van Berre.  
De ochtendzon straalt aan de hemel. Fleur straalt ook.  
Ze heeft een warm gevoel diep vanbinnen.