

Berre heeft al heel wat verzameld.

Takjes, blaadjes en stenen.

Schroeven, spijkers en postzegels.

Balpenen, knikkers en elastiekjes.

En hij gaat maar door.

Berre vindt altijd en overal wel iets dat hij leuk vindt.





Soms vergeet hij zijn broekzakken te legen.  
Daar kan Fleur echt niet om lachen.  
'Er zat nog een paperclip in je broek,' zegt ze boos.  
'En nu is de wasmachine stuk!'

'Sorry,' mompelt Berre, 'ik repareer ze wel.'  
Louis en Otto steken een handje toe.





‘Er zat nog een servet in je broekzak,’ moppert Fleur.

‘En nu hangt de was vol pluisjes.’

‘Sorry,’ bromt Berre en hij plukt een voor een de pluisjes van de kleren.

Buurvrouw Anna doet mee.



