

De wangen van Varken gloeiden vuurrood.  
Zijn ogen traanden en waren half dicht.  
Zijn ademhaling ging snel.  
Varken zag er heel slap uit.  
‘Varken, wat is er?’ vroeg Muis bezorgd.  
Varken pufte, zuchtte en trok de dekens  
weer over zijn hoofd.

*‘Ziek,’* hijgde hij.











Muis probeerde na te denken,  
maar ze voelde paniek.  
Ze moest nog eten halen.  
En ze zouden nog naar Uil gaan.  
En dat dansfeestje, hoe moest dat nu?

Muis keek nog eens naar het hoopje dekens.  
Dat ging dus allemaal niet door, niet vandaag.  
Hoe moest ze Varken beter maken?

*Wat moest ze doen?*







*Klop! Klop!*

Uil stond voor de deur.

‘Dag Uil,’ zei Muis. ‘Kom je voor Varken?’

Uil knikte.

‘Varken is ziek,’ zei Muis.

Uil keek eens goed naar Varken.

‘Wat moet ik doen?’ vroeg Muis aan Uil.  
‘Zorg maar heel goed voor hem,’ zei Uil.  
‘Maar is er geen medicijn?’ vroeg Muis aan Uil.  
‘Een medicijn waar hij meteen beter van wordt?’  
‘Het beste medicijn is goed voor hem zorgen,’ zei Uil.

