

Mama woont aan zee.  
Dat lijkt geweldig.  
Maar mama is bang,  
bang dat er iets met Billy gebeurt.  
Dus moet Billy binnen blijven.

Soms – als mama een keer moet overwerken –  
doet Billy toch lekker waar ze zin in heeft.

Ze wandelt met haar emmertje naar het strand.  
Ze bouwt er zandkastelen, zoekt de allermooiste schelpen en gaat pootjebaden in de zee.



↳ dit zijn er nog maar 2  
heb je nog niet in m'n emmer gekeken!







Hoog, boven op het dak, heeft Billy haar eigen buitenplek gemaakt.  
Een plekje waar mama niets van weet!

Ze verstopt er haar schelpen en heeft er haar eigen tuin –  
met een palmboom, een zandbak, een plonsbad en Gilles de giraf.

Mevrouw de Wit van zeven hoog breit een sjaal voor Gilles. Ze is er al maanden aan bezig.  
Giraffennekken vangen daar boven erg veel wind, zegt ze.







dit is hij dan  
in het echt ziet  
hij er nog v eel  
stoerder uit!

Aan de overkant, een paar blokken verderop, woont een jongen.  
Hij zwaait met zijn zaklamp als Billy er is,  
en alle meeuwen vliegen bij hem langs.

Wie is hij?

Volgens mevrouw de Wit, die alles weet en alles ziet, woont hij helemaal alleen.

Als de avond valt en het donker wordt, ziet Billy het lichtje van zijn lamp.  
Het geeft haar een fijn gevoel.  
Ze is blij dat hij er is, haar eigen lichtmatroos.

