



LIEFSTE KIKKERPRINS *

Vandaag zag ik je zonnen bij de vijver.
Je droeg een kroon en je knipoogde.
Dat weet ik wel zeker. Mijn kamermeisje zegt dat
kikkers met kronen niet bestaan, dat ik dingen
verzin die er niet zijn. En de lakei haalt zijn
neus voor me op als ik over je praat. Maar ik heb
je echt gezien. Je kroon blikkerde in de zon en
je ogen tolden toen ze me zagen.
Op een dag zul je mijn hand strelen en ik zal je
zoenen. Dan word je mijn prins.
Ik houd nu al van je.

een lieve groet van

♥ prinses
Luipels

