

Als de drie schatjes in de tuin hebben gespeeld,
lijkt er wel een wervelstorm langsgelopen.





‘O, mijn arme konijntjes!’
roept de Knuffelkoningin.
‘Wat is er toch gebeurd?
Maar da’s niet erg!
De paleistuinmannen
planten wel iets nieuws.’







Op regendagen stormen de drie naar buiten en ze springen om het hardst in de plassen. 'O, mijn lieve kuikentjes,' zegt de Knuffelkoningin, 'die stoute regen heeft jullie kletsnat gemaakt. Maar da's niet erg! We trekken gauw droge kleren aan.'



Als het bedtijd is,
zijn de drie schatjes nog lang niet moe.



Ze doen een wild kussengevecht
en maken alles stuk ...

