



Soms is Sam een piloot.
Met zijn helikopter redt hij drenkelingen uit het water.





Soms is Sam een duikbootkapitein.
Hij gaat op reis, onder de golven.

De zee speelt de hele zomer mee.





Maar dan wordt het herfst.
Er komen donkere wolken en er komt storm.
De mensen vluchten bibberend weg van het strand.
Sam niet. Sam schreeuwt tegen de golven: 'Ik ben een piloot!'
En de zee roept terug: 'Dat weet ik toch!'



Sam schreeuwt: 'Ik ben een piraat!'
'Ja!' schreeuwt de zee.
'Zee!' brult Sam.
'Wat?' buldert de zee.
'Ik ben een duikbootkapitein!'



