



**Op een ochtend tilde het meisje de kom op.  
Wat krijgen we nou? schreef de goudvis.  
Het was vandaag geen schoonmaakdag.  
Inderdaad ging de reis niet naar de keuken.**

**Maar waarheen dan wel?**



**Het meisje zette de kom  
in de slaapkamer,  
midden op een vensterbank.  
Het water klotste nog wat na,  
de waterplanten zwierden uit  
en de stenen rolden op hun plekje.**

**Toen alles tot rust was gekomen,  
keek de goudvis naar buiten.**

**Zie ik het goed?** schreef ze.  
Er was zoveel meer te zien dan in  
de woonkamer op de boekenkast!

