



## de beer

Beer is bol en zacht.  
Stien zoent zijn snoet  
en streelt zijn vacht.

In bed praat ze met hem.  
Beer luistert  
naar Stiens lieve stem:

‘Weet jij waar de dag begint?’  
Beer schudt zijn hoofd.  
‘Op de plek waar de zon  
avonturen verzint.’

## de bal

De wereld is rond als een bal.  
Schopte iemand hem  
in het heelal?

Stien gooit haar bal en vangt  
hem dan, ze smakt hem keihard  
op de grond.

Gelukkig maar  
dat op die bal  
geen piepklein meisje stond!

## het boek

Een hond die vliegt,  
een kraai die praat,  
een meisje dat door muren gaat.

Een stoel van sneeuw,  
een huis dat zweeft,  
een tafelpoot die leeft.

Een lieve leeuw,  
een gouden vlecht,  
een jongen die nooit vecht.

In een boek is alles echt.





## de spiegel

'Ben ik mooi?' vraagt Stien.  
Ze lacht  
en laat haar tanden zien.

Ze kijkt boos en lief en raar  
en legt tien knoopjes  
in haar haar.

Haar neus duwt ze omhoog.  
Ze wiebelt langzaam heen en weer  
en knippert vlug vlug met één oog.

Stien doet alles wat ze wil,  
maar de spiegel blijft heel stil.

