

SOMS KWAMEN ZIJN VRIENDEN HEM OPHALEN.

ZE RIEPEN DOOR DE INTERCOM: *Ga je mee vissen?*

DAN ZEI HIJ: *Niet vandaag, ik heb het te druk met aan de muizen denken.*



Alweer?
VROEGEN ZE DAN.

Ja, ZEI HIJ, ik kan niet anders.



OF ZE ZEIDEN:
Zullen we op slakkenjacht?

*Morgen misschien, ZEI HIJ.
Ik heb net een nieuwe muis in mijn hoofd.*

JA, HIJ WAS EEN GEWETENSVOLLE KAT:
HIJ HAD UITGEREKEND DAT HIJ ZICH OP ZIJN ACHTTIENDE VERJAARDAG
1 MILJOEN MUIZEN ZOU HEBBEN INGEBEELD.
DAT SOORT DINGEN DACHT HIJ OP DE DAGEN DAT HIJ OPTIMISTISCH WAS.

EN SOMS DACHT HIJ: *als ik het niet doe, wie dan wel?*
DAT GEBEURDE MEESTAL OP DE DAGEN DAT HIJ NETJES EN BELEEFD AAN TAFEL ZAT,
HIJ EN ZIJN PLICHTSBESEF.



HIJ HAD AL AAN ZOVEEL MUIZEN GEDACHT,
EN ZE WAREN ALLEMAAL ANDERS:



EENTJE DIE EIJEREN KOOKTE



JE HAD DE MUIS MET DE SCHEVE STAART



EENTJE DIE GEEN NAMEN
VAN ACTEURS KON ONTHOUDEN



EENTJE MET EEN ZWART VLEKJE
OP ZIJN BUIK



EENTJE ZO EN ZO



EENTJE MET EEN HOED



EENTJE WIENS LINKERVOET
GROTER WAS DAN DE RECHTER



EENTJE DIE STUDEERDE VOOR ADVOCAAAT



EENTJE DIE NIETS WIST
VAN BUITENLANDSE TALEN



EENTJE MET EEN SLECHT HUMEUR



EENTJE MET EEN GROENTETUINTJE



EENTJE DIE IN EEN BUIS
WILDE GAAN WONEN