

## De mier was in haar nopjes.

Een mier moet vooruit in het leven, vond ze.  
En vandaag kreeg ze de kans. Zij mocht de  
vergadering leiden. Ze had er speciaal een  
brilletje voor gekocht. Een bril op je neus helpt,  
als je wilt dat iedereen naar je luistert.











‘Ik, euh,’ begon de olifant weer. Toen haalde hij diep adem. ‘Ik zou graag willen weten hoe je weet dat je... Hoe je je voelt als je... Ik bedoel:

**hoe weet je dat je van iemand houdt?’**

*Houden van*, noteerde de mier in het boek van de moeilijke vragen. En ze knikte naar de muis die haar poot al in de lucht stak.