



Aan opa zegt Django dat hij een papegaai wil voor zijn verjaardag. Niks anders. Geen kleurkrijt en geen boek en geen vissen in een kom. Alleen een papegaai.



Django zit de hele dag bij Mister Krok. Zo heet de papegaai.

'Zeg het dan,' zegt Django, 'Django is lief.'

Mister Krok zegt niks.

'Django is lief,' zegt Django.

Mister Krok zegt niks.

'Django is lief!' zegt Django.

Mister Krok zegt: 'Krok.'

