

## Op een dag is het eten op.

Stiefmam is het beu.

‘Schat, je moet wat doen.

👦 en 👧 eten te veel.’

Neem ze morgen mee naar het bos.

Laat ze achter.’

Maar 👦 en 👧 horen dat.



 heeft een plan.

Die nacht gaat hij naar de tuin.

Daar is een pad met steentjes.

Hij raapt ze op.

Zo veel als hij kan.

Het wordt weer dag.

Pap neemt  en  mee naar het bos.

 laat de steentjes vallen.

Zonder dat pap het ziet.

**Plof ... Plof ... Plof ...**

Ze gaan diep in het bos.

Tot pap zegt: 'Wacht hier.'

Hij sloft weer naar huis.

Zonder  en .





De nacht valt.

De maan komt op.

In het bos is het kalm.

Maar pap blijft weg.

 wordt bang.

**‘Hij komt niet meer terug.’**

Ze snikt.

‘Geen zorgen,’ zegt .

‘Ik heb een plan.’

