





JAN FABRE DE MAN DIE DE WOLKEN MEET

Wist je dat?



Jan maakt behalve beelden en tekeningen ook theater- en dansstukken. Zijn werk wordt over de hele wereld getoond. Hij had bv. een tentoonstelling in het Louvre in Parijs.

De man die de wolken meet is een beeld over hoe kunst ontstaat. Kunstenaars vertellen in hun werk over liefde, dood, verdriet ... Dat zijn moeilijke onderwerpen, en niet iedereen begrijpt wat de kunstenaars vertellen. Jan Fabre wil kunstenaars een boodschap meegeven: geef niet op en blijf kunst maken! Zonder kunst zou de wereld een stuk saaier zijn.³

Deze man meet de wolken met een meetlat. Probeer dat ook maar eens, het is echt lastig. Wolken zijn immers voortdurend in beweging. Toch geeft de man die de wolken meet niet op en gaat hij door met meten. Hij staat zelfs op een laddertje om dichter bij de wolken te zijn.

Heb jij een droom waarvan je denkt: ik vind het lastig, maar ik wil ervoor gaan?







PETER DE WOLKENMETER

Er was eens een man en in zijn hand droeg hij altijd een meter. Want Peter, zo heette die man, wilde van alles heel precies weten hoe dik het was, hoe hoog en hoe breed. Hij wou proberen om de hele wereld te meten.

Om niets te vergeten moest Klaartje, zijn vrouw, aldoor noteren. Hij begon met zijn huis. Dat mat hij van links naar rechts, van onder tot boven. Het was niet te geloven, want daarna ging Peter door met de meubels, de kleren, de hond en zelfs het konijn.

Geen ding in hun huis mocht ongemeten zijn. Arme Klaartje rende maar rond met pen en papier, van keuken naar badkamer, van ginder naar hier. De hele dag door, ze schreef en schreef, tot er geen snipper papier overbleef.

Nooit was er nog tijd om samen te kletsen, te wassen of koken. Klaartje kon alleen nog schrijven en lopen. 'Is alles gemeten?' Peter keek rond en begon aan de grond. Maar ook toen was het nog niet genoeg.

'DE WOLKEN,' zei Peter opeens. Hij was blij.

'DIE HEEFT NIEMAND OOI EERDER GEMETEN.'

Hij duwde zijn Klaartje meteen opzij en haalde vervolgens de ladder erbij. Steeds hoger klom Peter met in zijn hand de meter. En tussen de wolken begon hij zijn werk.

Peter klom tot op de top van de kerk en elke wolk die hij zag, ging hij meten. Maar de ladder was oud en versleten. Ze wankelde en sloeg plotseling dicht. Klaartje schreeuwde nog 'Ik heb het gezegd!', maar Peter viel knal op zijn gezicht.



Dak pen en papier!



De man in het kunstwerk van Jan Fabre meet de wolken. Dat is een beetje gek, maar het kan vast nog gekker. Welke rare dingen zou jij wel eens willen meten? Of wegen? Je bed, je kamer, je neus, je kat, een mier, je dikke teen ... ?

Bv.: Snorhaar poes: 3,2 cm // Snorhaar papa: 2,1 cm // Pink: 4,3 cm //
Grasspriet: 6,7 cm // Grasspriet als papa vergeet te maaien: 15,9 cm //
Dit boek: 26,6 cm in de hoogte.

RIJMENDE NAMENLIJST

Het is altijd leuk als mensen een naam hebben die past bij hun beroep of bij hun hobby. Zo zijn er bijvoorbeeld tandartsen die ‘Tandt’ heten, of een loodgieter met de naam ‘Kraan’. Nog leuker is het wanneer de naam en het beroep op elkaar rijmen.

Hieronder vind je een lijstje met rijmende namen en beroepen. Sommige beroepen bestaan niet echt, maar dat maakt het des te spannender. Verzin er een verhaal bij!

LIJSTJE

- Pieter de Bloemetjesgieter
- Fientje het Kauwgommachientje
- Saar de Mopperaar
- Wapper de Moppentapper
- Lode de Verjaardagsbode
- Klaar de Zakdoekverzamelaar

Of je kan een raplied opnemen.
Begin met het lijstje hierboven.