





In Jeruzalem is het gezellig druk.
De mensen komen blij naar buiten.
Ze willen Jezus zien en hem aanraken.
'Jezus!' roepen ze. 'Jezus! Jij moet onze koning worden.'
Ze zwaaien met palmtakjes. Net alsof het vlaggetjes zijn.





Maar niet iedereen is blij met Jezus.
De koning en de bazen van de stad bedriegen de mensen.
Ze maken veel ruzie. Het zijn pestkoppen.
'We moeten Jezus gevangennemen,' fluisteren ze.
'Want de mensen willen dat hij koning wordt.'

Jezus is moe van de lange tocht.
Hij wil graag iets eten. Samen met zijn twaalf vrienden.
'Maar eerst ga ik jullie voeten wassen,' zegt hij.
'Ik zorg graag goed voor mijn vrienden.'



