



De farao, de baas van Egypte, maakt zich zorgen.
Hij is bang dat de Joden de baas willen worden in zijn land.
Ik moet die Joden laten zien wie hier de leider is, denkt hij.
Ik laat ze voor mij werken, en ik geef ze er geen geld voor.

De Joden laten zich niet klein krijgen.
Ze hebben veel plezier samen.
Er komen meer en meer kinderen.
Zo worden ze een groot volk. Samen staan ze sterk.
De farao is in paniek.
'Gooi alle jongensbaby's in de rivier,' gebiedt hij.
'Dan blijven er alleen maar meisjes over.'





Net dan wordt er bij de Joden een jongetje geboren.
Het is een gezond jongetje en hij krijgt de naam Mozes.
Iedereen is dol op hem, zijn grote zus Myriam nog het meest.
Ze is trots op haar broertje.

