



Elias klom op de hoogste berg die hij kon vinden.  
Van op die plek kon hij de hele vlakte overzien.  
Zo zou hij snel zijn verloren schaap terugvinden.  
Maar hoe hij ook rondkeek en riep,  
nergens zag of hoorde hij zijn schaapje.





Elias werd bang.  
'Zo ver kan het schaap toch niet gelopen zijn,' zuchtte hij.

En opeens dacht hij aan de varkens van boer Simon.  
Misschien is mijn schaap met hen gaan spelen.  
Snel rende hij de berg af,  
naar de varkensstal wat verderop.









'Hebben jullie mijn schaap gezien?'  
vroeg Elias aan de varkens.  
'Nee hoor,' knorden die  
en ze stonken rustig verder.  
Elias maakte dat hij weg was.  
Bah, wat een vieze geur kwam er  
uit die varkensstal.