



Vandaag is er een feest, en iedereen mag zich verkleeden.  
Boris zegt: 'Doe mijn uniform maar aan!'  
'O,' zegt Hugo, 'is dat niet een beetje te groot?'



De auto's razen op hem af! Het is spitsuur!  
Hugo durft zich niet te bewegen. Hij staat te trillen en nu beginnen de automobilisten ook nog eens te toeteren. 'Doe iets!' schreeuwen ze. 'Blijf daar niet zo staan!' Hugo denkt: ik ben blij dat papa me nu niet kan zien, papa zou... papa zou... En opeens weet Hugo wat hij moet doen! Hij tilt zijn voorpoten op en blaast keihard op zijn fluitje.

