



Papa schept Mariekes bord vol sterretjessoep. Marieke tuurt verdrietig naar de dobberende sterretjes. 'Ik dacht dat je dol was op sterretjessoep?' Papa kijkt haar bezorgd aan. Marieke haalt haar schouders op. 'Ik ben geen prinses. Prinsessen dragen geen bril, en ze missen ook geen tanden, papa. Kijk maar naar Sneeuwitje en Assepoes en Doornroosje en...'
De prinses op de erwt blijft in Mariekes keel steken.