

PIEP! PIEP!

PIEP!

Groot Ventje spitst de oren.
'Het is niets,' zegt hij.
'Misschien een kleine muis.'
Klein Ventje schudt het hoofd.
'Iets,' zegt hij. 'Het is **IETS** ...'





KNARS! KNARS!
KNARS!

‘Niet bang zijn,’ sust Groot Ventje.
‘Er komt geen hongerige kindervreter,
geen reus met hoge laarzen,
geen kwijlende hellehond,
geen vampier met akelige tanden.
Die bestaan alleen maar
in de sprookjes. Er is niets.
Er komt helemaal niets.’
‘Iets,’ fluistert Klein Ventje.
‘IETS komt ...’

**'RAMMEL!
RAMMEL, RMMEL!'**
klinkt het luid.



'RAMMEL, RMMEL,' klinkt het dichtbij.
'Er komt echt niets.'
Groot Ventje knijpt zijn ogen dicht.
'Geen lijk met rammelende knoken,
geen dode uit het graf,
geen moordende robot.
Die bestaan alleen maar in boeken.
En boeken zijn niet echt!
Dat weet ik bijna zeker.'

Klein Ventje schudt het hoofd.
'Iets komt,' houdt hij vol.
'IETS.'

