

Stil,

vredig in de lucht,
vogels rustig op de vlucht.

De lucht is blauw en wit.
Stil op het gras.

Het groene gras zo zalig.
Schapen wollig bij elkaar,
waaierend over het veld.
Lente, vrede, rustig en kalm.
Het is
stil.

GRIFFIN CLAERHOUT
©1998



In galop!

Ik droomde over bruinzwarte
galopsprongen
in de wei
met lange manen en een
lange staart.

Galopsprongen overal.

Drinken en eten
hup in de mond.
Bruinzwarte

galopsprongen
weg.

SELINA VANHAESBROUCK
°2000

Zomerbloemen

Ik droom al maanden van zachte
zomerbloemen.
In de zomer loop ik door gele velden
met gele paardenbloemen.

En witterwitte dansbloemen vind ik mooi.

Maar ik houd het meest van
zomerbloemen met aardbeiengeluiden.

MARIE BREUGHE
°1999

Nog even slapen

Ik wil gaan slapen; dan kan ik dromen.

Van takken in hoge bomen.

Van boeren en boerinnen
en heksenvriendinnen.

Van apen die slingeren
en op een podium zingen
over een prinses en een prins,
die wonen daarginds.

Maar als ik 's morgens wakker word,
is er altijd iets dat schort.

Ik kan mijn dromen niet afmaken.
Dus zal ik nog even blijven slapen.

KAAT VERHENNE
°2000

Ik droom van liefde

Jouw lach: een kolkende rivier
met kleine, lieve eendjes.

Jouw haar: een bos in lentebloei.

Jouw ogen: schitterende diamantjes in de avond.

Jouw stem: een bedje van rust.

Jouw liefde voor mij:
de mooiste droom
die je maar kunt dromen.

TINE BULCAEN
°1997