



VERLIEFD

SAVANNAH (11)

Verliefd zijn is dat je iemand meer dan aardig vindt, eigenlijk véél meer dan aardig.

MASSIMO (11)

Dat je iemand ziet die je heel mooi vindt. Dan wil je gewoon bij haar zijn. Misschien heeft zij ook dat gevoel, daar begint dan de liefde. Dat is een gevoel in je maag alsof je buikpijn krijgt.

Een naar gevoel dus?

Nee, het is niet naar. Het voelt gek, ik weet niet hoe je dat vertelt. Ik ben nu op iemand verliefd. Ik heb al drie jaar verkering.

Als je verkering wil hebben, moet je verliefd zijn?

Als je verkering met iemand wilt, weet je gewoon dat je verliefd bent. Je moet het wel echt voelen. Ik denk elke dag aan haar. Ze zit bij mij in de klas, bij mij aan de tafel.

Mag iedereen dat weten?

Iedereen van school zou wel vervelend zijn, maar dat is niet zo.

FLORIAN (10)

Ik zou de naam kunnen zeggen op wie ik ben ... maar dat doe ik niet. Soms vind ik het gewoon moeilijk om het te vertellen. Vroeger ging ik me er dan een beetje voor schamen.

Wat gebeurt er als je verliefd bent?

Als ik diegene aankijk, gebeurt er iets in mijn maag, dan gaat

hij een beetje rammelen. Ik hoor het niet, maar ik voel het wel.

Hoe kun je zien dat iemand verliefd is?

Ik ken kinderen die al jaren verliefd zijn, die geven elkaar ook cadeautjes en zo. En ik ken ook twee volwassenen: mijn ouders.

DEBORAH (9)

Soms doe ik een beetje overdreven, dan blijf ik niet meer echt mezelf. Als diegene dan langsloopt, kijk ik heel erg raar, heel verliefd en dromerig. Ik trek mijn meest opvallende kleren aan, dan kunnen anderen zien dat ik op hem ben. In de les droom ik ook weg. Dan weet ik niet meer waar de juf het over heeft.

MARITH (12)

Dat je iemand heel erg leuk en aardig vindt.

Kan dat iedereen zijn?

Meestal als je een meisje bent een jongen of als je een jongen bent een meisje. Maar er zijn ook jongens die op jongens vallen en meisjes die op meisjes vallen.

Zou je verliefd kunnen zijn op je broertje?

Nee, dat kan niet, denk ik. Omdat het familie is.

TESSE (9)

Ik zeg dan 'hartjes'. En ik denk aan een jongen. Eerst vind je iemand leuk. Dan vind je hem zó leuk dat hij jou ook leuk vindt. En als je elkaar goed kent, ontstaat heel misschien soms een verliefdheid en dat is mij al een paar keer overkomen. Dat is een heel fijn gevoel. Dat voel je in je buik, die

doet er soms zeer van. En dan schiet je vaak in de lach als je erover praat.

Is het belangrijk dat hij ook verliefd is op jou?

Anders kun je geen verkering krijgen. Verkering is eigenlijk met elkaar verliefd zijn.

MARITH (12)

Ik heb ook verkering. Met iemand van de camping. Hij is leuk en ook knap vind ik.

En als hij zou zeggen: 'Ik heb er geen zin meer in.' Wat dan?

Dan heb ik liefdesverdriet. Dan ga ik huilen.

MASSIMO (11)

Als ze zou zeggen: 'Ik wil niet meer bij je zijn,' dan is dat een schok. We zijn nu al zo lang samen.

DEBORAH (9)

De dag dat ik merk dat hij niet verliefd op mij is, ben ik niet echt blij, maar de volgende dag ben ik het alweer vergeten en dan kan ik weer blij zijn.

PAREL (11)

Verliefdheid is, denk ik, dat je voor iemand meer voelt dan voor anderen en dat je graag bij iemand wilt zijn.

Dat kun je toch ook met een vriendin hebben?

Ja, maar dat is op een andere manier. Ik ga niet met mijn vriendinnen staan zoenen of zo.

Waarom moet er bij gezoend worden?

Dat hoort er bij. Misschien omdat je als je verliefd bent – tja, ik weet het niet – verlangens hebt.

Je doet bepaalde dingen die bij verliefdheid en bij verkering horen. Soms doe je dat, en als je het onzin vindt, doe je het niet.

NADIR (10)

Ik ben nog nooit echt verliefd geweest. Wel eens een keer een heel klein beetje, een maand of zo, maar dat vond ik toen heel raar.

Zijn anderen wel eens verliefd op jou?

Ik geloof dat één meisje wel eens heeft gezegd dat ze verliefd op mij was, maar het zou ook kunnen dat ze het niet echt meende. Ik heb er niets mee gedaan. Misschien later.

PAREL (11)

Als je klein bent, denk ik dat je nog niet helemaal beseft wat verliefd zijn is. Als je dan tegen je moeder zegt: ‘Ik ben verliefd op jou,’ denk ik dat je eerder bedoelt: ik vind je lief.

CARLIJN (11)

Als je heel graag bij iemand wil zijn. Dan word je heel zenuwachtig. Als iemand je vraagt: ‘Ben jij wel eens verliefd?’, dan zeg je: ‘Ja.’ En dan vraag je: ‘Ben jíj dan verliefd?’ En dan zegt ie: ‘Ja, ik ben verliefd op jou.’ Dan zeg je dat je ook verliefd bent op hém.

En wat als hij dat tegen jou zegt en jij voelt dat niet zo?

Dan is het zielig voor de ander, maar daar moet hij dan maar

mee leven. Want het is niet bepaald aardig als hij verliefd is op jou en jij zegt: 'Ik ben ook wel verliefd op jou,' terwijl je dat eigenlijk niet bent. Dan bedrieg je iemand.

LUDO (12)

Vroeger kon ik niet goed bepalen of ik verliefd was. Op een gegeven moment was het: hé ik vind haar aardig, hé ik ben verliefd. Dan ging ik van vriendin naar vriendin naar vriendin. Maar dan dacht ik: ik heb wel verkering, maar ik ben niet verliefd op haar. Dan maakte ik het weer uit. Verliefdheid is op zich wel iets belangrijks in mijn leven.

Wat is er voor nodig om verliefd te zijn?

Dat je graag bij diegene wil zijn. En als je even niet bij haar bent, dat je dan weet: straks ga ik weer naar haar toe.

Zoals bij een vriend?

Dat heb ik ook bij een vriend, maar daar heb ik niet die vlinders.

Welke vlinders?

Het gevoel van 'ik hou van jou'.

MARIEKE (9)

Ik ben meestal verliefd op jongens van 11 jaar of zo. Soms wil ik het wel zeggen, maar dan kan ik het niet. Voor de grap ga ik wel eens een beetje met jongens stoeien, maar jongens willen nooit terugstoeien omdat ze geen meisjes willen slaan.

Zijn anderen wel eens verliefd op jou?

Nee, niet dat ik weet. Soms denk ik: misschien is er wel een

jongen van vier of vijf jaar die verliefd is op mij. Dat zou ik dan heel erg vinden, maar ook wel grappig.

DEBORAH (9)

Er is een jongen die de hele tijd aan me zit. Komt hij heel dicht bij me met zijn gezicht.

Vind je dat prettig?

Nou, niet met hem.

RAMYAR (10)

Bij verliefd zijn word ik helemaal rood. Als ze dan langs me loopt, ben ik even helemaal stil en kijk ik de hele tijd naar haar.

Wat denk je dan?

Dan denk ik: wat is ze móói. Wat ik dan het liefst zou willen, is haar om verkering vragen, alleen durf ik dat dan nog niet. Dan ben ik een beetje bang dat ze ‘nee’ zegt. Eigenlijk heb ik nog nooit verkering gehad. Ik heb het een keer gevraagd, maar toen zei ze ‘nee’.

ROMY (11)

Die ene stomme jongen is erg irritant, want hij is altijd op tien meisjes verliefd. Dus als je denkt: oké, ik wil wel verkering, maar dan weet je dat hij jou eigenlijk niet écht leuk vindt.

En als je wél verliefd bent, wat doe je dan?

Dan ga ik de hele tijd achter iemand aanlopen. Maar dan denk ik: shit! moet ik niet doen, want dan heeft hij het snel door, en dat is heel erg irritant.

Dus hij mag het niet weten?

Nee! Nou, hij mag het wel weten, maar alleen als ik hem vraag, anders is het niet leuk.

Wanneer vraag je iemand?

Op het moment dat ik het durf. Eén keer was de reactie: 'Ja, sorry. Nee.' En twee andere keren: 'Oké,' maar dan was het voor heel kort. Wel jammer. Maar weet je, vrienden zijn is eigenlijk leuker, want als je verliefd bent, heb je veel sneller kans dat het over is. Maar als je vrienden bent, blijft het heel vaak voor altijd zo. Met vrienden heb je lol en je durft elkaar alles te vertellen.

En dat durf je niet als je verliefd bent?

Nee. Want straks vindt diegene dat heel erg dom of zo en dan schaam je je natuurlijk.

SJEF (11)

Ik ging een keertje bij een vriendje spelen. Toen we naar buiten gingen, kwamen er twee meisjes aan en die liepen de hele tijd achter ons aan. Ook al gingen we andere bochtjes draaien, ze bleven ons volgen. Zelfs als wij gingen rennen kwamen zij achter ons aan. Er werd ook erg gegiecheld. Het was wel grappig, want toen wij weer naar binnen gingen, wilden zij mee naar binnen. Dus wij moesten de deur dichtduwen om hen niet binnen te laten. Ik weet niet of ze verliefd waren, maar als dat zo was, denk ik dat het misschien 50% voor mij en 50% voor die andere jongen was. Je weet het niet. Zelf ben ik nog nooit verliefd geweest.

ANAYA (11)

Kietels in je buik. Meestal word ik ook helemaal rood als ik diegene zie of aan hem denk.

Wat denk je dan?

Hij is mooi! Soms denk ik: hij heeft mooie ogen of mooi haar. Dan begin ik tegen mezelf over zijn uiterlijk te praten. Het gebeurt ook wel eens dat iemand verliefd is op mij. Dat is niet echt een lekker gevoel. Dan denk ik: bah, nee hè. Dan zijn ze ook nog jonger dan ik, en ik houd niet echt van jongere jongens.

PATRICIO (9)

Dat je heel erg van iemand houdt en het fijn vindt om bij iemand te zijn. Maar soms komt er een beetje ruzie en dan is het niet zo fijn. Of je vindt het dan juist fijn dat je uit elkaar bent.

Is iemand wel eens verliefd op jou?

Ja, soms wel.

Hoe weet je dat?

Daar wil ik liever niet op reageren.

