

1

## KIJK, DAT IS JENGELTJE.

Het meisje met de mooie blonde krullen  
en met vleugels op haar rug.  
Ze lijkt op een engeltje, vind je niet?  
Helaas, dat is ze niet echt.  
Kijk even mee.

### *Gewone engelen:*

- wonen in een wolkenwereld hier ver vandaan,
- hebben blonde krullen,
- hebben vleugels op hun rug,
- eten rijstpap met een gouden lepel,
- zijn lief,
- zijn rustig,
- helpen de mensen op aarde.

### *Jengeltje:*

- wolkenwereld: check,
- blonde krullen: check,
- vleugels: check.





Tot zover lijkt Jengeltje een perfect engeltje.  
Maar laten we verder gaan.

- Rijstpap met een gouden lepel: check.  
*Alleen eet Jengeltje wel tien kommen rijstpap in één keer leeg.  
En als de andere engelen even niet opletten, eet ze hun pap ook op.*
- Lief?  
*Jengeltje bindt soms voor de grap de vleugels van andere engelen  
aan elkaar.  
Je kunt wel raden wat er dan gebeurt ...  
Of ze zet stiekem de schaar in de blonde krullen van de anderen.  
Is dat lief? Hmm.*
- Rustig?  
*Jengeltje praat nooit gewoon, ze roept.  
'Is er nog rijstpap?' roept ze bijvoorbeeld heel vaak.  
Gevolgd door een luide boer.*
- Helpen?  
*Daar begint Jengeltje niet aan. Ze helpt niemand, alleen zichzelf.*

## 2

Op een dag heeft Jengeltje weer alle rijstap opgegeten.  
De engelen zijn razend. Hun magen knorren.  
Ze hebben er genoeg van.  
Jengeltje verpest de hemelse sfeer.

*'Ze hoort hier niet thuis!'* roept engel Finias.

*'Ze moet worden gestraft!'* roept engel Livia.

Dan wordt het stil.  
Nooit eerder werd een engel gestraft.  
Dat was niet nodig. Engelen zijn altijd braaf en lief en rustig.  
Engel Pinter heeft een idee.  
'We hoeven haar niet te straffen. We vragen gewoon haar  
overplaatsing aan.'  
'Goed idee, ik ken een plek waar koppige engeltjes veel  
kunnen leren,' zegt Engel Rudolf.

Zo komt het dat Jengeltje naar de aarde moet.  
Hopelijk leert ze daar dat het belangrijk is om braaf,  
lief en rustig te zijn.

De engelen sturen haar naar hele brave mensen.  
Omdat Jengeltje niet alleen gulzig, maar ook  
heel erg egoïstisch is, krijgt ze een opdracht.  
Zodra ze drie mensen heeft geholpen, mag ze terug  
naar de wolkenwereld.

