



Sommige mensen verdwalen in hun familie.
Ze hebben broers en zussen, neven en nichten,
tantes en ooms over de hele wereld.
Zij verlangen soms naar een plekje voor zichzelf.
Anderen zijn alleen, met hun moeder of hun vader,
of één kleine oma.
Zij dromen weleens van veel familie,
als een kring om hen heen.



Mensen vinden het fijn om in iets te geloven:
in het lot, in een god, geheime krachten,
Sinterklaas, of de stralen van de maan.
In madeliefjes, of in koeien, een hemel vol sterren,
of in helemaal niets – want niets is ook iets.
Of in zichzelf. Dat is een begin.





Er zijn lieve mensen, norske mensen,
koppige, en slimme mensen,
grappige, en enge mensen.
Er zijn mensen die graag lezen,
op hun buik in het gras, en mensen
die wensen dat alles anders was.

Mensen zijn kwaad als ze verliezen,
en trots als ze iets kunnen.
Ze zijn triest als iemand doodgaat,
en blij als iemand van hen houdt.

