

Natuurlijk werden allerlei opa's verliefd op haar, maar mijn oma zat binnen bij haar piano en oefende haar lievelingsliedje. Als er niemand was om te luisteren, speelde ze voor de dinosaurussen.

Soms droomde ze over mijn opa, ook al kende ze hem nog niet. Opa woonde tien steden te ver om verliefd op hem te kunnen zijn. Pas op de dag dat hij in haar straat kwam wonen, belde hij aan. Ze deed de deur op een kier. Hij was precies zoals ze had gedacht.





Natuurlijk kreeg hij een stoel en hij ging naast haar piano zitten. Mijn opa deed zijn ogen dicht en legde een oor op het hout.

Toen het stil werd, stond hij op. Hij gaf haar voorhoofd een kus. Met zijn kriebelbaard.

Dat had mijn oma niet verwacht.





**Zo werden ze verliefd
en werd mijn oma een mama.**



**Weer heel lang daarna kwam ik.
En toen werd mijn oma eindelijk oma.**