



'Een kind is vlug bang. Wanneer het een Draak ziet, begint het te trillen en te beven en wordt het wit en groen van schrik.'
'Ja!' roept Kleine Draak, 'ik wil een kind.'
En Mamadraak vliegt uit om in het dorp een kind te halen.



Al snel komt Mamadraak bij een huis. Hier ruikt ze wat.
Kinderkleertjes en kinderspeelgoed en kinderkoek.
Ze snuift en sniffelt, maar ...

ze ziet geen kind. Die bangerd heeft zich vast in de kast verstopt.
Plotseling hoort Mamadraak iets. Ze kijkt omhoog.



Mamadraak is stomverbaasd. Is dit een écht kind?
Het trilt niet en het beeft niet en het wordt niet bleek.
Nou goed, het ziet er wel uit als een kind.
Kleine Draak zal er blij mee zijn!

