

Te leuk

Kaatje ziet de blik van Emma.
En dan die van Lotte.
Ze hebben grote ogen.
Ze kijken naar Brett
en glimlachen breed.
Kaatje snapt het meteen.
Emma en Lotte vinden Brett ook leuk.
Heel leuk zelfs.
Te leuk eigenlijk.
Ze doen extra aardig tegen hem.
Glimlachen de hele tijd naar hem.
Knipogen als hij opkijkt.
Roepen zijn naam alsof het een liedje is.



Kaatje schudt het hoofd.
Brett is van haar.
Dat wist ze al vanaf het eerste ogenblik.
Maar Brett weet van niets.
Dat is moeilijk.
Hoe zeg je dat je verliefd bent?
Dat je hem zo lief vindt?
Je kan toch niet zomaar zeggen:
'Ik wil het aan met jou.'
Of toch?
Kan dat?
Kaatje moet iets doen.
Hij mag niet verliefd worden op iemand anders.
Dat mag echt niet.
Ze moet iets doen.
En wel nu!
Maar wat?
Kaatje zucht.
Ze wappert opnieuw met haar hand.
Wat is verliefdheid moeilijk.
Dan gebeurt er iets.
Een paar banken voor haar
gooit Emma een briefje naar Lotte.
Kaatje houdt de adem in.
Ja, dat is het!
Dat ze daar niet eerder aan heeft gedacht.

Actie!

Kaatje zoekt haar tekenschrift
en scheurt er een blaadje uit.
Ze pakt haar pen
en denkt diep na.
Dan weet ze wat ze schrijven moet:

*Ik vind jou heel leuk!
Wil je morgen komen zwemmen?
Ik heb een zwembad.
Kaatje xxx*



Kaatje leest het briefje opnieuw.
Ze knikt.
Zo is het goed.
Kaatje wacht tot de juf op het bord schrijft.
Dan kijkt ze naar Brett.
'Pssst,' doet ze.
Maar Brett hoort haar niet.
Kaatje laat haar ogen branden
in de rug van Brett.
Maar Brett voelt niets.
Natuurlijk niet.
Achter Brett zit Louis.
Hij glimlacht naar Kaatje.
Er gaat een lichtje branden in haar hoofd.
Louis kan het briefje doorgeven aan Brett.
Kaatje glimlacht nu ook naar Louis.
Ze steekt haar hand uit met het briefje.
Louis knikt.
Hij steekt zijn hand uit.
Kaatje wil zeggen dat het briefje voor Brett is.
Maar de juf kijkt om.
Geschrokken buigt Kaatje het hoofd.
Ze doet alsof ze werkt.
Als de juf verder schrijft op het bord,
loert Kaatje naar Louis.
Haar ogen worden groot.
Louis opent het briefje.
Het briefje voor Brett!



Oeps Oh
Oh, nee
Neeeee
Oh, jeeeee
Neee

Vergissing

Kaatjes mond zit vol woorden,
maar ze raken er niet uit.
Voor ze iets kan doen,
kijkt Louis op.
Zijn ogen blinken.
Zijn mond toont een grote glimlach.
'Ik kom hoor,' zegt hij blij.
Kaatje krijgt een raar gevoel in haar buik.
Louis denkt dat het briefje voor hem is.
Ze buigt zich over haar schrift
en schudt stilletjes haar hoofd.
Nee, nee, nee.
Het briefje was voor Brett.
Niet voor Louis.
Louis is niet zo leuk.
Hij is altijd zo stilletjes.
Wat moet ze doen?
Kaatje gluurt naar Louis.
Hij schrijft.
Hij schrijft op het briefje
dat bedoeld was voor Brett.
Stil wacht Kaatje af.
Dan hoort ze 'pssst'.
Ze kijkt op.
Louis steekt zijn hand uit.
Kaatje slikt.
Ze glimlacht dapper en neemt het briefje aan.

Langzaam vouwt ze het open.

Ik vind jou ook erg leuk.

Ik wil zeker komen zwemmen.

Zullen we het straks aan onze mama's vragen?

Liefs van Louis x

Kaatje slikt opnieuw.

Dit loopt mis.

Helemaal mis.

Maar ze kan niets meer doen.

Ze kijkt naar Louis.

Naar zijn glimlach.

Zijn ogen blinken.

Kaatje knippert met haar ogen.

Haar hart slaat stevig.

Boem-boem, boem-boem, boem-boem.

Alleen voelt het deze keer anders.

