



Zoals die keer in de klas,
toen Oscar zijn koek afpakte.
De juf en de kinderen waren ZO bang
dat ze de kast niet uit durfden.

Gelukkig heeft mama hen gered. Mama is de held.
Als Léon gromt, kan alleen mama hem de baas.

Léon gromt. De taart is op.
Het feest is saai,
de mensen zijn te groot en te luid.
Het broemt in zijn buik,
in zijn keel, in zijn hoofd.
Hij voelt vuur in zijn neus,
in zijn ogen, in zijn oren.

Léon brult: ik ben een draak!

Een vlam rolt over de tafel.





Maar mama is een ridder.

Een echte, met een schild en een zwaard.

Bedtijd! roept ze.

Hup, draak, naar boven en je tanden poetsen.