



### **(B)lijf**

Ik geef je mijn ogen  
en oren cadeau,  
en mijn lippen en mijn wangen  
en mijn neus volgen zo.

Ook mijn benen en mijn armen  
zijn absoluut voor jou,  
er is geen vinger en geen teen  
die ik nog voor mezelf hou.

Je krijgt mijn haar en mijn huid  
en mijn buik en mijn rug  
en mijn voeten en mijn handen  
wil ik nooit meer terug.

En toch blijft dit alles  
ook nog wat van mij,  
want jou houd ik zeker  
helemaal bij!

### **Hard**

Je dondert op de trap,  
je geeft de deur een duw,  
de kat krijgt plots een klap.  
Je wenst me naar de maan,  
je schreeuwt en kijkt  
me donker aan.

Wil ik je nog wel hier?  
Ik weet het niet...  
Ik heb je liever lief.





## Ochtend

Mijn bed is een bos  
uit een sprookje:  
een wereld zacht van kleur  
met pratende beesten en bloemen  
vol gonzend geluid.  
Mijn bed is een bos  
en ik wil er vandaag echt niet uit.

