

Thuis wacht meneer Grijs. Zouden er bloemen uit de sprietjes komen?
Maar er gebeurt niks, hoe aandachtig hij ook kijkt.
Ik ga maar slapen, denkt hij. Het was een lange dag.



Dan slaapt hij en dan staat hij op.
Hij eet veel sla en spruiten als ontbijt. En twee komkommers.
Hij eet te veel. Hij denkt er niet bij na.
Wat zal ik doen vandaag? vraagt hij zich af.
Ach. Ik doe gewoon als elke dag.





Meneer Grijs krijgt nooit post.
Maar de derde dag belt de postbode aan.
Met een kaartje van de juf.
Van harte beterschap, staat erop.
Meneer Grijs leest het wel honderd keer.