

Mensen zeggen:
oh, wat is hij lief!
Wat een dotje.

Daar snap ik niks van.
Hij is helemaal geen dotje!



Hij heeft heel veel plek nodig.
Soms duwt hij mij gewoon weg.
'Mijn mama!' roept hij dan.
Maar het is ook mijn mama!
En ik was er eerst!



Als ik lekker met papa een boek lees,
dan begint hij lawaai te maken.

Pling pling plong!

'Ga maar samen spelen,' zegt papa dan.
Het is niet eerlijk.

