

Mijnheertje Kokhals zat te wachten in het ziekenhuis.
Hij voelde zich niet lekker.
Wat er precies scheelde, wist hij niet.
Dat wist alleen de dokter.
Maar dokters vond mijnheertje Kokhals eng.
Ze hadden koude handen!



'Ben ik erg ziek, dokter?' vroeg mijnheertje Kokhals.

'Weet ik niet!' zei de dokter
en hij krabde zich in de haren.

'We moeten je grondig onderzoeken!
Blijf jij nog maar even hier, beste vriend!'

Tja, daar was mijnheertje Kokhals al bang voor.

'Dat is helemaal niet erg,' fluisterde de verpleegster in zijn
oor.

'Maar... je hebt je pyjama toch bij je?'

'Jawel, mevrouw,' zei mijnheertje Kokhals,
die altijd voorbereid was op het ergste.

'Zeg maar Lieve,' zei de verpleegster, 'want zo heet ik ook.'

