

*Tik,*

deed iets  
voor de laatste keer  
en botste weg.

Niemand volgde.





Ik was alleen.

Niet alleen was ik  
alleen.

Ik had ook niets  
om mee te spelen  
en nergens  
om naartoe te gaan.

Ooit had ik een botsbal,  
maar die smet ik  
ver, ver weg:

*fwhiiiiieeee ...*





Ik wachtte  
en wachtte  
en wachtte.

Uren, dagen, weken, jaren,  
misschien wel  
eeuwenlang,  
of langer.

Maar mijn botsbal  
kwam niet terug.

Ik verveelde me steendood.