

Alex moet zich gaan wassen in de beek. Mama is streng. Veel te streng.  
En dat, denkt Alex, voor gewoon maar een paar aardappels.





Onderweg ziet Alex een appelboom met glanzende appels. Hij maakt een sprongetje, maar het fruit hangt net te hoog. 'O nee, ik mocht niet eten als we niet eten...'



Even verderop hangen rode frambozen. 'Rode frambozen!' zegt Alex.  
'Wie kan er nou rode frambozen laten hangen? Ik niet!'  
En hij bukt zich om ze te plukken.  
Maar dan valt er plotseling een grote, grote schaduw over hem heen...

