

Ondertussen liepen  
op straat  
mensen voorbij. Doodgewone  
verkopers  
die aangetrokken werden  
door de ongewone twinkeling  
die uit mijn raam kwam.



Toen  
pakte ik  
opnieuw mijn ster op.  
Ik wikkelde haar  
voorzichtig in mijn zakdoek.  
Met een masker op kon ik ongezien  
in de menigte weggemen.



Ik liep naar het westen,  
naar de Groene rivier  
die er daar onder de wilgen  
rustig bij lag.

