



‘Bakpiet, Sint heeft niets gegeten,’ zegt Pietje Pedro.
‘Sint is vast ziek,’ zegt Bakpiet. ‘Ga maar vlug bij hem kijken.’

‘Sint, zullen we de dokter laten komen?’ vraagt Pietje Pedro.

‘Nee,’ zegt Sint, ‘ik ben niet ziek, ik voel me alleen zo leeg.’

‘Geen wonder,’ zegt Pietje Pedro, ‘u eet ook niets.’

‘Dit is anders,’ zegt Sint.





De volgende morgen loopt Pietje Pedro langs de stal.
Hij hoort de stem van Sint en opent de deur op een kier.



‘Wat jammer dat ik je niet mee naar binnen kan nemen,’
hoort hij Sint zeggen.

Nu snapt Pietje Pedro wat er Sint scheelt.
Hij rent naar de hoofdpiet en vertelt wat hij heeft bedacht.
‘Probeer het maar,’ zegt de hoofdpiet.
Vlug gaat Pietje Pedro naar het dierenasiel.



