



Alle worteltjes blijven op haar bordje liggen.  
'Maar Arabelletje,' zegt haar mama,  
'zo word je nooit een sterke, gezonde koningin?'

**'Bah,'** zeurt Arabella.

**'Ik vind worteltjes niet lekker, ik wil taaaaaart!'**





**'We proberen een nieuwe kok!'** beslist de koning.  
Koks uit alle hoeken van de wereld worden uitgenodigd  
om voor de prinses te koken.  
Maar Arabella vindt er niks aan.



Voor de zoveelste keer gaat de deurbel.  
Prinses Arabella doet open.

**'Mmm. Wat ruik ik daar voor lekkers?'** roept ze.

'Goeiemorgen, prinses, ik ben de keukenprins. Ik ga smikkel-smaklekkere groenten voor je klaarmaken!' zegt hij vrolijk.  
Prinses Arabella schudt haar krulletjeshoofd.

**'Ik ben benieuwd!'**

