



Het schoolfeest komt dichterbij. Robby heeft nog altijd geen rood T-shirt. Hij speelt steeds weer de gekke clown, die iedereen doet lachen met zijn rare sprongen. Maar vanbinnen is hij een beetje treurig.

‘Ik zal thuis eens kijken of ik nog een extra rood T-shirt heb,’ zegt Fatmira.

Dat is lief, maar Robby wil geen meisjeskleren aan. Stel je voor, een T-shirt met roze bloemetjes erop! Dan heeft hij nog liever niets. Robby vraagt het ook aan Ricky. Maar die lacht hem uit. ‘Dan verf je toch gewoon je bovenlijf rood,’ zegt hij. Robby loopt boos weg. Je zult zien dat hij de enige is op het schoolfeest zonder rood T-shirt!

Twee dagen later haalt Ricky opeens iets uit zijn schooltas voor Robby.

Een knalrood T-shirt!

‘Dit is van mijn vriend Kevin geweest,’ zegt Ricky. ‘Het is te klein voor hem.’

Robby lacht. ‘Super, dank je wel!’ Hij trekt het shirt meteen aan.

Het is een beetje te groot, maar dat is niet erg.

Het is rood en er staan stoere, zwarte letters op.

Precies wat Robby nodig had!





En dan komt de dag van het schoolfeest. De vrienden zijn er klaar voor.

Fatmira leidt het dansje. Lena zingt prachtig en de anderen vallen in bij het refrein.

De goocheltruc van Jeroen gaat helemaal goed.

**En Robby buitelt als een echte clown
over het podium.**

Zelfs bij het applaus kan hij niet meer stoppen.