



'Tijd voor... het geschenk!' roept mama.  
'Ja, ja!' tieren broer en zus. 'Het geschenk!'  
Spinnie kijkt om zich heen.  
Er is niets te zien.  
Geen mooi verpakte grote doos.  
Geen mooi verpakte kleine doos.  
Geen mooie envelop.  
Niets.

**'Je mag kiezen wat je wilt,'** zegt mama zacht.  
'Kiezen?'  
Spinnie schrikt ervan.  
Kiezen? Dat is best lastig.  
'Ik kies...'

'Een fiets!' roept broer.  
'Een pop!' roept zus.  
'Een boek,' roept papa.  
Spinnie kucht.  
**'Ik kies een feestje,'** zegt ze dan.





Iedereen kijkt Spinnie verwonderd aan.  
'Geen fiets?' roept broer.  
'Geen pop?' roept zus.  
'Geen boek?' vraag papa teleurgesteld.  
'Als je graag een feestje wilt, dan geven  
we toch een feestje,' beslist mama.  
Spinnie lacht.  
'Welk soort feestje wil je, lieverd?'  
Broer roept: 'Een dansfeest!'  
Zus giert: 'Een trouwfeest!'  
Spinnie zucht.  
'Ik ga helemaal niet trouwen,' fluistert ze.  
**'Ik wil een gewoon feestje.'**  
Iedereen kijkt haar vragend aan.  
'Een leuk feestje,' zegt ze dan.  
'Een feestje met vrienden.'

'Hmm,' hoest zus.  
'Pfff,' doet broer.  
'Tof!' roept papa.  
'Goed idee,' lacht mama. 'Ga  
maar gauw je vriendjes vragen.'



Het gele kroontje glinstert in het licht.  
Spinnie schittert mee.  
Ik vraag Vogel op mijn feestje, denkt ze.  
Vogel is zacht. Vogel hoort erbij.

**'Dag Vogel, kom je naar mijn feestje?'**

'Een feestje?' fluit Vogel. 'Fijn!

Heb je een lied?'

Spinnie trekt haar ogen open.

'Een lied? Nee...'

'Geen lied?' schrikt Vogel. 'Dan kom ik niet.'

