



Soms vergeet Ludo Martha. Hoe dat komt? Hij hoort niets en uit zijn buik komt geluid, een gruwelijk gegrom. Honger. Ludo heeft altijd honger. Hij eet elke dag meer en meer. Hij is voortdurend op zoek naar eten. De hele stad staat op stelten. Ludo haalt alle winkels leeg.





Ludo's honger wordt groter en groter. Hij eet een appelboom, een lantaarnpaal en een huis of drie. Hij schrokt spoorwegen, kerken en snelwegen op. Hij slurpt vijvers en rivieren leeg.



Waar Ludo langskomt, blijft niets meer over. Martha weet zich geen raad. Haar lieve, zachte Ludo is een monsterlijke vreetmachine geworden!





Op zoek naar nog meer waadt Ludo door zeeën en oceanen. Onderweg slokt hij haaien, tankers en eilanden op. In de verte ziet hij kleurige lichtjes knipperen. Amerika! Mmm, hamburgers met ketchup!