



‘Wat een koppig beest,’ knikte de oudste zoon.
‘Een ezel van niks,’ jammerde de tweede.

‘Domme ezel!’ siste de man.
Hij spuwde in zijn handen
en liet de zweep knallen.

De ezel bleef staan.

