



BEN JE  
GROEN  
OF BEN  
JE rood?



# Hoe IN de OGEN VAN DE uil ALLES ROOD WAS

Een uil hield zijn kop wat scheef  
en loerde uit verveling naar de grond.  
Het was al laat en halfdonker.  
In mijn ogen is de wereld rood, dacht de uil. Bloedrood...  
Het is een mooi idee, dacht de uil. In mijn ogen.  
Hij keek nog wat schever en was tevreden  
over zoveel rood dat hij in zijn ogen zag.

Een muis op wereldreis,  
pas vertrokken van bij haar thuis,  
kwam voorbij en zag de uil.  
Heel voorzichtig,  
met kleine stippelpasjes,  
kwam ze dichterbij.

'Goenavond,' zei de muis met een piepstemmetje,  
'goenavond. Weet u soms, meneer de uil,  
of ik hier linksaf moet of beter rechtsaf ga?'

'Ha,' zei de uil die de muis scheef bekeek,  
'ha, een goeie vraag!'  
Hij rechtte traag zijn kop,  
dacht heel diep na en besloot toen wijs:  
'In mijn ogen hangt het van de kleur af.  
Ben je groen of ben je rood?'  
'Grijs,' zei de muis.  
'Of nee, toch niet, eerder wit.'  
'Nee,' zei de uil, 'dat is niet mogelijk.  
Het is groen of het is rood.  
Je moet kiezen.  
Kleur bekennen.  
Groen of rood?'

De muis dacht na.  
Misschien was het wel een strikvraag, bedacht ze.  
Of misschien was het een wedstrijd  
en kon je met het juiste antwoord een prijs winnen.  
'Dan kies ik rood,' zei de muis toen.  
'Ik dacht het,' zei de uil.  
'En in dat geval,' zei de uil,  
'is in mijn ogen de reis voorbij.'  
En met één snelle klauw werd alles rood,  
bloedrood...

Moraal van dit verhaal:  
vraag nooit de weg aan een uil!