



Kwames lepel viel terug in de kom.

‘Waarom mag Marten een bril en ik niet?’



'Jij hebt helemaal geen bril nodig,' zei zijn moeder.
'Jij hebt goede ogen.'







**'Maar jij hebt een bril,' zei Kwame.
'Papa heeft een bril. En Marten heeft
een bril. Ik ben de enige zonder bril.
Dat is niet eerlijk! Ik wil ook een bril.
Nu horen jullie bij elkaar en ik hoor
er niet bij, en iedereen kan dat zien!'**



