



'Ik wel!' pocht Leen.
'Ik klim net zo goed als jij.
Kijk maar.'
Leen rent naar de boom.
Ze pakt de stam vast.
Ze ziet een tak en grijpt er naar.
Maar ze kan er niet bij.
Ze glijdt weg en...
Plof!
Leen valt uit de boom.
'Au!' gilt ze.
'Dat doet pijn.'
Leen huilt.



Leen lacht weer.
'Ja! Dat lust ik wel,' zegt ze blij.
'Jij ook Jan?' vraagt mams.
'Ja,' knikt Jan.
Mams gaat het huis in.
Na een tijd komt ze terug.
'Hier Jan.'
Mams geeft Jan een koek.
'Hier Leen,
jij krijgt er twee.
Eén voor jou,
en één voor Bas.'
Mams blijft staan.
Ze lacht zacht.
Leen denkt al niet meer aan haar buil.